

Let's go to Baxe tsiflik Monday 31st August 2015

Meeting place: In front of the Port's entrance, next to the building of Red Cross

Meeting time: 12.15 p.m.

An afternoon boat trip to **Neoi Epivates** (Baxe tsiflik) and, why not, a sort swim at the sea is probably the best way to close our day.

In 1923 Greek refugees settled at the seaside suburb of Thessaloniki called "Baxe tsiflik" and named it "Neoi Epivates". That name stays until nowadays. The very famous song "Pame tsarka pera sto Baxe tsiflik" (let's go to Baxe tsiflik) which was released in 1946 refers to this place.



We will take the boat from the Port of Thessaloniki and in one hour we will get to Neoi Epivates. There will be plenty of time for swim and relax at the beach, enjoying a cold coffee at the beach-bars or even a lunch with ouzo at the fish –taverns of the area.

Note: The last boat departs for Thessaloniki at 20.00! If it wasn't enough, then you may do it again as many times as you want. The boats come and go every day in the Thermaic Gulf without getting tired!

Πάμε τσάρκα πέρα στο Μπαξέ τσιφλίκι; Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

Τόπος συνάντησης: Μπροστά στην είσοδο του λιμανιού δίπλα στο κτίριο του Ερυθρού Σταυρού.

Ώρα συνάντησης: 12.15 μ.μ.

Μια απογευματινή βαρκάδα μέχρι τους **Νέους Επιβάτες** (Μπαξέ τσιφλίκι) και, γιατί όχι, ένα σύντομο μπάνιο στη θάλασσα είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε τη μέρα μας.

Στο παραλιακό θέρετρο της Θεσσαλονίκης που ονομάζονταν «Μπαξέ τσιφλίκι» εγκαταστάθηκαν το 1923 Ελληνικές προσφυγικές οικογένειες δίνοντας του το όνομα «Νέοι Επιβάτες» που το διατηρεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο το πολύ αγαπημένο τραγούδι «Πάμε τσάρκα πέρα στο Μπαξέ τσιφλίκι» που κυκλοφόρησε το 1946 το έβαλε στις καρδιές μας μ' αυτό το όνομα.



Θα πάρουμε το караβάκι από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και σε μία ώρα περίπου θα φτάσουμε στους Νέους Επιβάτες. Θα έχουμε όσο χρόνο θέλουμε για μπάνιο και χαλάρωση στην παραλία, ένα παγωμένο καφεδάκι στις καφετέριες της παραλίας ή ακόμα και ένα δροσερό ουζάκι στις ψαροταβέρνες.

Προσοχή: Το τελευταίο καράβι αναχωρεί για Θεσσαλονίκη στις 20.00! Αν δεν ήταν αρκετό, τότε μπορείτε να το ξανακάνετε όσες φορές θέλετε. Άλλωστε τα караβάκια πηγαиноέρχονται κάθε μέρα ακούραστα στο Θερμαϊκό!